



Nieuwsflits – maart 2023

Beste lezer,

Graag vragen we uw aandacht voor de Nieuwsflits van de maand maart van de RvK-Haarlem. Hierin treft u informatie aan over *zinvolle* activiteiten die in onze stad/regio worden georganiseerd door diverse oecumenische partners uit ons netwerk. Van harte aanbevelen!



Geloven in de Stad

Op zaterdag 11 maart zal er in Haarlem weer een leidersdag plaatsvinden voor alle leiders uit de verschillende kerken in Haarlem.

Tijdens deze leidersdag zal er ook een bijdrage zijn van The Message uit Manchester. Hun band OTC is die week ervoor bij verschillende scholen langs geweest met een programma over weerbaarheid en mentale gezondheid. En op vrijdagavond hebben zij een concert gegeven waarbij het evangelie ook gedeeld is.

Zaterdag is er een programma dat gericht is op inspiratie, ontmoeting en bemoediging. Het programma start om 11 uur en eindigt om 17 uur met een borrel.

De leidersdag wordt gehouden in het gebouw van PG Immanuel, Medanstraat 34 in Haarlem.

Geef je op om bij de leidersdag te zijn via: <https://forms.gle/96eQ55uqqkaXcry89>



Serve the City 25 maart

Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met Serve the City! Deze is dit jaar niet tijdens NLDoet maar twee weken later op 25 maart. Er zijn al meerdere projecten in de maak zoals Sociaal Tuinieren in Vogelenzang, meerdere projecten voor de Hartekamp en een project voor de kinderen van

vluchtelingen die nu in de opvang vlakbij de Ikea verblijven.

Meer informatie over projecten ontvang je zo spoedig mogelijk. Aanmelden kan via de ze [link](#).

Grote of St.-Bavokerk Haarlem

Nieuws van PGH-Centrum

De werkgroep Vorming en Toerusting van wijk Centrum van de Protestantse Gemeente Haarlem organiseert twee interessante

avonden waar iedereen welkom is en als toegang een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Op **woensdag 29 maart** gaat het in de kerkvoogdenkamer van de Grote Kerk om 19.30 over *Voltooid leven* met dr. Annemarieke van der Woude. Zie de informatie op

<https://www.bavo.nl/nieuws/lezing-voltooid-leven/>

Omdat dit jaar wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën (op 1 juli 1873) organiseren we een avond over *Kerk, Bijbel en slavernij*, op **woensdag 19 april** om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Spreker is dan dr. Martijn Stoutjesdijk, die aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam onderzoek doet naar de rol van de kerk bij het Nederlands slavernijverleden.

De kerken waren op allerlei manieren betrokken bij slavernij. Die betrokkenheid was soms heel concreet – bijvoorbeeld doordat predikanten zelf slaafgemaakten bezaten – maar vaak ook bestond die betrokkenheid in het ontwikkelen van argumenten vóór én tegen de slavernij.

Meer informatie volgt op <https://www.bavo.nl/nieuws/>



De nieuwe Passion

Doe mee met het koor op de scratch dag of kom kijken en luisteren! Twee jaar lang moest deze door René v.d. Rijst geschreven Passion op de plank blijven liggen, maar nu wordt deze dan toch uitgevoerd met een heel groot koor en live band. De Nederlandstalige songs zijn dit keer van ondermeer Diggy Dex, De Dijk, Suzan en Freek, Herman van Veen en Nielson.

Centraal in deze Passion staat niemand minder dan Judas. Iedereen is wel eens een Judas, toch? U kunt nog meedoen met het koor van meer dan 80 deelnemers op de scratchdag op zaterdag 8 april. U krijgt dan van tevoren alle materiaal om alvast te oefenen. U kunt natuurlijk ook komen kijken en luisteren bij de uitvoering om 19.30 uur!
Alle informatie vindt u [hier](#).

Update van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – Frieslandlaan 15 Haarlem



Een (betere) baan vinden

In het kader van de activiteiten om zelfredzaamheid te bevorderen, start binnenkort een serie workshops “Een betere baan vinden” op de Frieslandlaan 15 in Schalkwijk. Aanmelden kan nog via:

inekedenhollander@gmail.com

De link hieronder geeft u een beeld van het materiaal dat in de groep zal worden gebruikt.

<https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/find-a-better-job-for-self-reliance?lang=nld>

Wilt u Engels leren of uw Engels verbeteren?

Elke zaterdagochtend is er gratis Engelse les op de Frieslandlaan 15. Scan de code en geef u op.



Algemene conferentie 1 en 2 april 2023

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen nodigt u uit om samen met miljoenen mensen wereldwijd te luisteren naar de inspirerende boodschappen van hoop van levende profeten en apostelen tijdens de komende algemene conferentie op zaterdag en zondag 1 en 2 april 2023.

Meedoen met deze religieuze uitzending op Palmzondag helpt mensen om iets te leren over Jezus Christus en hun persoonlijke relatie met de Heiland te versterken. Kijkers kunnen leren hoe ze vrede, hoop en vreugde kunnen vinden in Jezus Christus; hoe ze hun gezinnen kunnen versterken door Jezus leer te volgen en hoe ze persoonlijke inspiratie kunnen ontvangen van God.

Alle conferentie sessies zullen direct gestreamd worden via de [live broadcasts](#) pagina van <https://www.churchofjesuschrist.org> in meer dan 70 talen. U kunt ook kijken en luisteren via [General Conference YouTube channel](#)



Lezing 'Denkende vrouwen' door Jacqueline Duurland in de Pletterij Haarlem

In het kader van de Internationale Vrouwenweek is het interessant om te kijken hoe vrouwelijke denkers onze cultuur hebben beïnvloed en wat zij ons vandaag de dag te vertellen hebben. We kennen vandaag de dag weliswaar namen als Simone de Beauvoir en Hannah Arendt en we hebben Stine Jensen op tv gezien, maar daar blijft het voor de meesten wel bij. Juist in het kader van de Internationale Vrouwenweek is het aardig om iets over de geschiedenis van het vrouwelijke denken te vernemen van de **Haarlemse filosoof Jacqueline Duurland**. Zij belicht enkele oorzaken van de vermeende achterstand van vrouwelijke denkers en geeft een onderhoudend overzicht van interessante denksters. Gelukkig maken vrouwen een inhaalslag en mogen inzichten van bijvoorbeeld Iris Murdoch en Simone Weil zich verheugen op de belangstelling van een steeds groter publiek. Zou dat in deze tijd van storytelling ook iets met hun schrijfstijl te maken kunnen hebben? Genoeg stof om over na te denken. Een actueel onderwerp als dit roept natuurlijk reacties op en daarom zal er na de pauze niet alleen een mogelijkheid zijn om vragen te stellen, maar ook om samen te filosoferen over het onderwerp. Dinsdag 14 maart a.s. [Vooraf reserveren doe je hier](#).

Via onderstaande links kunnen jullie kennis nemen van de recente Nieuwsbrieven van:

[Raad van Kerken Nederland](#)

Het laatste nieuws van onze landelijke partners.

Met o.a. Oproep steun acties voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië en Nationale gebedsviering en voorbede voor Oekraïne.

[Verhalenhuis Haarlem](#)

Met een prachtig aanbod op het gebied van filosofie, spiritualiteit, muziek, verhaal, lezing, workshops, dans en theater.

[Xpeditie on Tour](#)

Nieuws van een vrij nieuwe organisatie die kerken en gezinnen wil inspireren en ondersteunen in de geloofsofvoeding van kinderen. In september 2023 start er een nieuwe Xpeditie om samen met kerken een tof event te organiseren voor gezinnen.

Wil je dit bericht niet meer ontvangen stuur dan een bericht naar rvkhaarlem@gmail.com

Wil je een ander mailadres toevoegen dan kun je dit op hetzelfde adres melden.